

Enkelte oplysende IagttageIser haves allerede og vise hvad der i denne Retning kan ventes; saaledes opbevarer det Oldnordiske Museum en Hakke eller Öxe af Rensdyrhorn, og derved knyttes dette nu hos os forsvundne Dyrs Historie sammen med Menneskets, og rimeligt bliver det at ogsaa Elsdyret, Uroxen og de andre Oxearter samt Bæveren o. s. v. vare samtidige med Landets første Beboere. Paa den anden Side sætter Fundet ved Krabbesholm ogsaa disse Dyrearters Tid tilbage til de hævdede Strandlags, da „Daadyrhorn“ netop nævnes, og derved vistnok menes de brede Ender af Rensdyrhornene, eftersom Daadyret er et i Europa indført Dyr. Saaledes vil et sammenhængende Billede af hine fjerne Tider kun vindes ved Oldforskerens og Geologens Haand i Haand med hinanden gaaende Undersøgelser.

Etatsraad *Schow* foreviste Kogler og Ved af den libanonske Ceder (*Cedrus libanensis*) fra Atlas i Provindsen Constantineh, sendte af *Guyon* Overchirurg ved den franske Armee i Algirien til Hans Majestæt Kong *Christian den Ottende*, og af Allerhöistsamme skiænket den botaniske Have. Det bemærkes, at allerede *Plinius* havde angivet at der paa Atlasbjerget fandtes Cedertræer, men at man i den nyere Tid ikke havde gienfundet det og derfor antaget at der hos *Plinius* var meent et andet Træ. Imidlertid har dog allerede for adskillige Aar siden den britiske Consul *Drummond Hay* i Tanger sendt Kogler og Grene deraf til *Lambert*, der har skrevet en Monographie over Slægten *Pinus*, ligesom ogsaa *Webb* har modtaget Exemplarer fra Marocco; og ifølge *Comptes rendus* Vol. 18 forekomme, efter *Durieux* Beretning, Cederskove paa lille Atlas ved Blidah i Algirien.

Selskabet modtog

Mémoires de l'academie Royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique T. XX. Bruxelles 1847. 4.

Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers publiés par l'academie Royale des sciences, des lettres et des beaux